



Een liefdevolle herinnering aan

Jan Sonnemans

Someren, 14 februari 1932

† Geldrop, 03 maart 2021

echtgenoot van

Ria van den Wittenboer

We zullen hem allemaal herinneren als een eenvoudige man, zonder poespas, maar met de nodige humor.

Zijn leven stond vele jaren grotendeels in het teken van de familiezaak en zijn grootste hobby, zijn sierduiven en sierkippen. Hij was daarin een man met landelijke faam en hiervoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op zijn kinderen en kleinkinderen was hij erg trots. Voor zijn kleinzoon Remco had hij een speciaal plekje in zijn hart.

Doordat zijn eigen gezondheid langzaam achteruit ging viel het hem zwaar dat hij zijn vrouw Ria steeds minder goed kon ondersteunen.

Hij had na zijn val en hartstilstand afgelopen vrijdag zoveel pijn en ongemak: Zó hoefde hij niet verder meer, het was goed zo.....

Dag Jan, dag pap, dag opa.

Tot ziens.....tot ooit!

Ria, kinderen en kleinkinderen